



**The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan
Volume IX – The Unity of Religious Ideals,
8. Aspects of the Law of Religion**

**De Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan
Deel IX – De eenheid van religieuze idealen,
8. Aspecten van de wet van religie**

8. Aspecten van de wet van religie

We kunnen de wet in vijf aspecten zien.

1. Huwelijk en echtscheiding

Ten eerste, de institutie van het huwelijk en van de echtscheiding is het eerste wat er nodig is voor de vrede van de wereld. Deze wet is nodig om in het leven de rechten van de vrouw te beschermen, van wie de positie delicaat is dan die van de man. De erkenning die door de wet aan het huwelijk wordt gegeven maakt een impressie op de twee personen, naar voren brengend dat ze door de wet en de religie zijn verenigd. De noodzaak van echtscheiding, iets wat soms nodig is om een einde te maken aan de gevangenschap van twee mensen die het niet eens kunnen worden in het samenleven, is ook een deel van de wet. Als er geen religieuze invloed zou zijn – als men niet de indruk zou hebben dat ‘ons huwelijk voor God is gemaakt’, dan zou het de ernst waarmee het huwelijk wordt beschouwd heel erg doen verminderen. Er is bijvoorbeeld tegenwoordig een manier om te trouwen die niets met religie van doen heeft en vaak wordt het huwelijk simpelweg een kwestie van de gerechtshoven. Je kunt je voorstellen hoe de mens deze kwestie beschouwt wanneer het iets is wat in het gerechtshof geregeld kan worden. Niets in de wereld kan in het huwelijk de plaats innemen die de religie eraan geeft.

2. Eigendomsrechten

Het tweede aspect is de verdeling van eigendom en de manier waarop dat eigendom wordt beschermd. De wet van de religie, met de rechtvaardigheid van God, leert de mens om zowel de rechten van anderen als zijn eigen rechten te respecteren. Bovendien leert de religie wat men van rechtswege het zijne mag noemen en wat ons niet toebehoort. Ze onderricht ook hoe men geld zou moeten verdienen en hoe men dat uit zou moeten geven. Het serieuze aspect van religie, de gedachte aan God en aan de Waarheid die zich achter dit alles bevindt, creëert in het leven die spirit van eerlijkheid die religie verondersteld wordt te creëren.

3. Geboorte en dood

Op de derde plaats is er geboorte en is er dood. Wanneer een kind wordt geboren vormt de gedachte aan spirituele verlichting in de een of andere vorm om hem te verwelkomen op aarde – per definitie een fundament voor de spirituele ontwikkeling in het leven van de baby; en in het gezin waarin de baby arriveert het gevoel dat hij is gekomen als een geschenk van God, de gedachte dat: ‘Wij, de ouders, zijn niet als enigen verantwoordelijk is voor het leven van dit kind, God, Die onze verantwoordelijkheid deelt, bevindt zich erachter’.

Bij de dood van iemand geeft het uitvoeren van een religieuze ceremonie kracht aan degene die van deze wereld naar een andere wereld overgaat en de ceremonie is ook een troost voor degenen die met liefde aan hem denken. Want de ceremonie brengt de gedachte dat degene die is gestorven wordt geroepen in de richting van de bron waar hij vandaan is gekomen. En bovendien, gevoegd bij de gedachte die met de dood komt, creëert de religieuze ceremonie

in de minds van degenen die aanwezig zijn de gedachte: 'Wij zijn hier niet permanent. Het leven is als een karavaan. Wij moeten allemaal dezelfde weg afleggen. De een gaat eerst en de anderen volgen op hun beurt'. Denk eens aan de weldaad die deze gedachte ons brengt! Die verbleekt het feit van deze illusoire wereld, die toch zo velen dag en nacht bezighoudt in hun najagen ervan. Het biedt de mens een gelegenheid om een ogenblik stil te zijn en het leven te overwegen, de mens die altijd verzonken is in de aangelegenheden van deze wereld van illusie.

4. Het sociale leven

Het vierde aspect dat de wet van religie weergeeft is het sociale leven. Voor mensen die elkaar in een kerk ontmoeten, bij een dienst of een religieuze ceremonie, er is vanzelf de gelegenheid om bij elkaar te komen in de gedachte van God en van religie. Pelgrimsplaatsen en heilige plaatsen verenigen allemaal de mensheid in de liefde voor God en in eenheid. Denk eens aan de mensen die zich hebben verzameld bij een tentoonstelling of een braderie; het gevoel dat hen allen animeert is enkel gewin, het beste koopje vinden. Wat een onvergelijkbaar verschil met wanneer men samenkomt in een heilige en religieuze gedachte!

5. Politiek

Het vijfde aspect is de politieke institutie van de religieuze wet – alles wat de gemeenschap of het land aangaat; een wet die zich, met goddelijke rechtvaardigheid, bezighoudt met de aangelegenheden van de gemeenschap en de aangelegenheden van het land. Een probleem dat niet op andere wijze opgelost kan worden, kan opgelost worden door spirituele verlichting. De mens is van nature egoïstisch en rechtvaardigheid kan niet bestaan in het hart waarin zich de gedachte aan het zelf bevindt. Alleen diegene kan vanuit een juist gezichtspunt naar dingen kijken van wie het hart absoluut God reflecteert – God, Die zich boven land, ras, kaste, sekte of religie bevindt.

Ongetwijfeld is er waar waarheid is ook onwaarheid, is er waar dag is ook nacht. Het is natuurlijk dat de religieuze autoriteiten vaak de wet hebben misbruikt. Wanneer een spiritueel mens zich bezighoudt met zaken van de wereld dan is het voor hem uiterst moeilijk die zaken niet toe te staan hun schaduw op zijn hart te laten werpen. De mensen, rebellerend door het misbruik van religie, hebben vaak de religie zelf opgegeven en dit is wat de mens onwetend heeft gemaakt over de goddelijke bron van de wet die de aangelegenheden van de wereld bepaalt.

Tegenwoordig denkt de mens dat het de taak van intellectuele mensen is om wetten te vervaardigen. Dit stelt zowel landen als gemeenschappen constant teleur. Men zou kunnen zeggen dat het gebrek aan orde en vrede over de wereld van vandaag veroorzaakt wordt door de behoefte aan die wet die van God dient te komen, van de goddelijke bron. De mens is te klein om in staat te zijn de oplossing te vinden voor de problemen van deze wereld. Dat is het werk van de volmaakte wijsheid die te vinden is in een Persoonlijkheid zonder beperkingen, waarmee de menselijke persoonlijkheid niet kan worden vergeleken, net zoals men een druppel niet met de oceaan kan vergelijken.

Translation by Alima Mooijman, alima@sufimovement.us

International Sufi Movement-USA-Midwest Region <http://www.sufimovement.us/>

International Sufi Movement-USA-Midwest Region Translation Team <http://www.sufimovement.us/workers.htm>

<http://sufimovementusdutchtranslations.blogspot.com/2011/08/de-eenheid-van-religieuze-idealen-8.html>

To read the original text please visit <http://www.hazrat-inayat-khan.org/php/views.php?h1=31&h2=8&h3=0>