



**The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan  
Volume IX – The Unity of Religious Ideals,  
15. The Symbology of Religious Ideas, 8. Jesus Walking on the Water**

**De Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan  
Deel IX – De eenheid van religieuze idealen,  
15. De symbolenleer van religieuze ideeën, 8. Jezus die over het water loopt**

**15. De symbolenleer van religieuze ideeën**

**8. Jezus die over het water loopt**

Vanuit een mystiek gezichtspunt wijst het fenomeen van Jezus die over het water loopt op een veel grotere filosofie dan alleen maar op een fenomeen. Het gehele universum is in al zijn vormen een enkele visie van een constante activiteit. Van begin tot eind vertegenwoordigt elk aspect van het leven beweging en het is de altijd voortdurende beweging van het gehele universum die leven wordt genoemd. Dus het universum is, als het ware, een oceaan van vibraties en iedere beweging vertegenwoordigt een golf. Daarom hebben de wijzen het in het Sanskriet *Bhava Sagara* genoemd, de oceaan van het leven, en de grote volgelingen hebben altijd gebeden om bevrijd te worden, opdat ze niet in deze oceaan zouden zinken maar dat ze in staat zouden zijn om erin te zwemmen – wat Tarana wordt genoemd. En het is de Meester Spirit die boven deze golven van de immens grote oceaan van het leven kan staan, waarin zielen over het algemeen verdrinken. Er zich in bevinden, en in staat zijn erboven te staan en erover te lopen is het fenomeen van Christus die erover loopt.

Christus zei tegen de vissers: 'Ik zal jullie tot vissers van mensen maken'. Dat betekende: 'Net zoals jullie het net uitspreiden en de vissen erin komen, zo zal door spiritualiteit jullie persoonlijkheid zich in de atmosfeer uitspreiden en zullen de harten van de mensen die naar liefde hunkeren als vissen tot jullie worden aangetrokken'. De liefde van Christus voor het lam drukt op symbolische wijze uit dat een ziel die zo eenvoudig en onschuldig als een lam was een grotere aantrekkingskracht op de meester had. En de doornenkroon vertegenwoordigt tolerantie voor de doornachtige persoonlijkheden waarvan er zo vele in de wereld zijn, constant bewust of onbewust met hun doornen prikkend; en dit maakt dat gevoelige mensen zich ergeren over het leven in de wereld. Maar de Boodschapper, wiens hart zowel de Goddelijke Moeder als de Goddelijke Vader vertegenwoordigt, kan niet anders dan tolerant zijn en alle doornen die tot hem komen bereidwillig accepteren; want dat is zijn kroon, het teken van zijn Soevereiniteit in het Koninkrijk van de ziel.

Christus zei tegen Petrus: 'Voor de haan kraait, zult ge mij driemaal verloochenen'. Dat verklaart de menselijke natuur. Het geloof van de mens is over het algemeen afhankelijk van het geloof van de massa; als de massa de kiezelsteen een diamant noemt, dan zal iedereen dat zo gaan zien en gaan zeggen dat dat zo is. En als de massa zou vinden dat de diamant een kiezelsteen was, dan zou iedereen de geloofsovertuiging van de massa aanhangen. De ziel van de Boodschapper, die van boven komt (waarvan de duif het symbool is), die niet door de wereld wordt gevormd noch door de wereld wordt gekend, blijft onherkend totdat de haan kraait en de zon opkomt. Dan stralen zijn woorden en verspreiden ze het licht naar de wereld; en de zielen die het voorrecht hebben enige herkenning te bezitten, hoewel met heel veel twijfel, kunnen een ogenblik geloven, beïndrukt door de macht en gratie van de persoonlijkheid van de Meester en desondanks duizend keer verloochenen en twijfelen en achterdochtig zijn, beïndrukt als ze zijn door de invloed van de massa. Hoe waar is niet het Hindoestaanse gezegde dat 'een ziel doorgaans de massa volgt'. Zielen die in hun overtuiging geloven en standvastig blijven ook al is de gehele wereld tegen hun eigen innerlijke overtuiging, zijn zeldzaam. Waarlijk, de gelovigen bezitten iedere zegening.

Translation by Alima Mooijman, [alima@sufimovement.us](mailto:alima@sufimovement.us)

International Sufi Movement-USA-Midwest Region <http://www.sufimovement.us/>

International Sufi Movement-USA-Midwest Region Translation Team <http://www.sufimovement.us/workers.htm>

[http://sufimovementusdutchtranslations.blogspot.com/2011/12/de-symbolenleer-van-religieuze-ideeen\\_27.html](http://sufimovementusdutchtranslations.blogspot.com/2011/12/de-symbolenleer-van-religieuze-ideeen_27.html)

To read the original text please visit <http://www.hazrat-inayat-khan.org/php/views.php?h1=31&h2=15&h3=8>