



**The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan
Volume IX – The Unity of Religious Ideals,
14. Prophets and Religions, 20. An Advanced Form of Idolatry**

**De Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan
Deel IX – De eenheid van religieuze idealen,
14. Profeten en religies, 20. Een gevorderde vorm van afgodenverering**

14. Profeten en Religies

20. Een gevorderde vorm van afgodenverering

Toen de wereld tot een zodanige fase evolueerde dat iemand die in God geloofde in staat was om zelfs in de afgod zijn God te zien en om door middel van de kracht van zijn geloof met Hem te communiceren, kwam er de volgende les voor de gelovigen, die men ziet in de reeks profeten die na elkaar naar Ben Israël kwamen. Van Abraham tot Mozes, van Mozes tot Christus kwam de les die zijn hoogtepunt vond in de Boodschap van Mohammed. Het idee de volgende les te leren – de afgod te veranderen in een ideaal van de verering van vorm opstijgend tot het abstracte. Door gebed, door de Heer te loven, door Zijn naam te verheerlijken, door zich te bezinnen op Zijn eigenschappen, door Zijn rechtschapenheid te bewonderen en door Zijn goedheid te verwezenlijken creëerde de mens zijn God in zijn hart. Hiervoor was afgodenverering bedoeld, maar dat was de eerste les; de tweede les was je mind te bevrijden van de vorm; er zijn talloze vormen en wanneer God in één vorm wordt erkend dan worden alle andere vormen buiten beschouwing gelaten omdat ze allemaal ook als Zijn vormen worden erkend.

De mens heeft een zwakte in zijn natuur en dat is dat wanneer hem iets voor zijn bestwil wordt gegeven en hij ervan houdt, hij eraan gehecht raakt totdat hij de slechte resultaten ervan ondervindt; en zodra hij er aan gehecht is, wil hij het nooit meer laten staan. Als een arts zijn patient een medicijn geeft en de patient ervan houdt dan verzwelgt hij erin en wil hij ermee doorgaan totdat het, in plaats van dat het een medicijn voor zijn genezing is, verandert in een slechte gewoonte die naar zijn destructie leidt. Zo werd afgodenverering een slechte gewoonte, totdat de Boodschappers ertegen moesten vechten en haar met een hamer moesten stukslaan. Maar in gevallen waarin ze als een eerste les is blijven bestaan heeft ze een grote vooruitgang geboekt en heeft ze mensen in staat gesteld om veel beter de tweede les van het Godideaal te kunnen ontvangen, die voor veel mensen moeilijk te leren is geweest.

Translation by Alima Mooijman, alima@sufimovement.us

International Sufi Movement-USA-Midwest Region <http://www.sufimovement.us/>

International Sufi Movement-USA-Midwest Region Translation Team <http://www.sufimovement.us/workers.htm>

<http://sufimovementusdutchtranslations.blogspot.com/2011/12/de-eenheid-van-religieuze-ideal-14-20.html>

To read the original text please visit <http://www.hazrat-inayat-khan.org/php/views.php?h1=31&h2=14&h3=20>