



**The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan
Volume IX – The Unity of Religious Ideals,
14. Prophets and Religions, 18. Namaz**

**De Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan
Deel IX – De eenheid van religieuze idealen,
14. Profeten en religies, 18. Namaz**

14. Profeten en Religies

18. Namaz

Namaz, of gebed, is een inherente eigenschap in elke ziel. Wat of wie de mens ook als mooi, superieur of waardevol voorkomt, neemt hem voor zich in en hij geeft zich over, zich bewust van zijn onvolmaaktheid en afhankelijkheid van het object of wezen dat hem voor zich heeft ingenomen. Dit is de reden waarom er zo veel objecten, zoals de zon, de maan, de planeten, de dieren, vogels, spirits en mensen door verschillende individuen zijn vereerd - wat ook maar aantrekkingskracht voor hen had, in overeenstemming met hun evolutie. Maar de geïnspireerde zielen hebben vanaf de eerste dag van de schepping beseft dat alle objecten en wezens die maakten dat het hoofd van de bewonderaar ervoor boog, in verschijningsvorm vele zijn, maar in bestaan Één. Daarom wordt de Ene als het Allerhoogste Wezen vereerd, als de Soeverein van beide werelden, als God. Terwijl het leek alsof iedereen het vele vereerde, vereerden zij slechts de Ene, en hebben zij altijd, onder willekeurig welke religie dat ook geweest is, dezelfde waarheid onderricht, zich buigend tot die Ene Die als enige alle soorten van verering verdient.

Daar er zo veel verschillende soorten mensen en zo veel gewoonten en omgangsvormen op de wereld zijn geweest, boog de een anders dan de ander. In het ene land bogen de mensen naar beneden; in een ander land vouwden ze hun handen; in het ene land knielden de mensen, in een ander land wierpen ze zich ter aarde. De Namaz was daarom een vorm die werd toegepast om allen met elkaar te verzoenen en alle gewoonten in een vorm van verering te combineren, opdat ze niet zouden vechten over de vormen van verering terwijl ze in werkelijkheid allemaal Een en Dezelfde God vereren.

Voor het omhooggaan van elk object of elke aangelegenheid zou het hoogste punt het meest lage punt dienen te raken. De ziel, die vanuit haar bestaan in de hemel op de aarde is neergedaald en die tijdelijk heeft verondersteld dat ze dit stoffelijke lichaam is, stijgt weer op naar haar oorspronkelijke glorie door het hoogste deel van het veronderstelde zelf op de grond neer te leggen. Het mechanisme van het lichaam wordt in orde gehouden door de regelmatige handeling van de adem via elk deel van het lichaam en door de regelmatige circulatie van het bloed in alle delen van het lichaam, wat op de juiste wijze kan worden verricht wanneer het hoogste deel van het lichaam, het hoofd, op de grond is gelegd.

De wereld wordt, in zijn levende wezens, uit ego's gevormd, een ego dat verscheidene vormen aanneemt en verscheidene ego's wordt. Onder deze variëteit aan ego's eist iedereen volmaaktheid op, want dat is de natuur van het ware ego van binnen. Bij nader onderzoek blijkt dit ego onvolmaakt te zijn, want het is de onvolmaakte afsplitsing van het volmaakte ego. Het is niet volmaakt, toch eist het in zijn onwetendheid volmaaktheid op en verlangt het, wanneer het wijs is, naar volmaaktheid. Het onvolmaakte ego kan deze volmaaktheid alleen bereiken door te oefenen op de manier van verering en van zijn leven in de wereld, waarin hij een zodanige nederigheid, zachtmoedigheid en vriendelijkheid laat zien dat deze valse aanname die het onvolmaakte ego heeft gevormd, vermorzeld kan worden; wat er dan overblijft zal het volmaakte ego zijn. Namaz is de eerste les voor deze bereiking.

Translation by Alima Mooijman, alima@sufimovement.us

International Sufi Movement-USA-Midwest Region <http://www.sufimovement.us/>

International Sufi Movement-USA-Midwest Region Translation Team <http://www.sufimovement.us/workers.htm>

<http://sufimovementusdutchtranslations.blogspot.com/2011/11/de-eeheid-van-religieuze-idealen-14-18.html>

To read the original text please visit <http://www.hazrat-inayat-khan.org/php/views.php?h1=31&h2=14&h3=18>