



**The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan  
Volume IX – The Unity of Religious Ideals,  
11. The God Ideal, 8. The Personality of God**

**De Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan  
Deel IX – De eenheid van religieuze idealen,  
11. Het Godideaal, 8. De Persoonlijkheid van God**

## **11. Het Godideaal**

### **8. De Persoonlijkheid van God**

Veel mensen die bereid zijn het Godideaal te accepteren, betwijfelen heel vaak de persoonlijkheid van God. Sommigen zeggen: 'Als alles God is dan is God niet een persoon, want "alles" is niet een persoon: "alles" is wat er door het woord "alles" tot uiting wordt gebracht'. Deze vraag kan beantwoord worden met dat hoewel het zaad niet de bloem toont die er in hem zit, het zaad toch zijn hoogtepunt bereikt in een bloem en de bloem dus al in het zaad heeft bestaan. Als men zou zeggen dat de bloem wordt gemaakt naar het beeld van het zaad dan zou dat niet verkeerd zijn, want het enige beeld van het zaad is de bloem. Als God geen persoonlijkheid heeft hoe kunnen wij menselijke wezens dan een persoonlijkheid hebben, wij die van Hem afstammen, van Zijn eigen Wezen, en wij die het goddelijke in de volmaaktheid van onze ziel tot uitdrukking kunnen brengen?

Als de luchtbel water is dan is de zee zeker water. Hoe kan de luchtbel water zijn en de zee niet? Het verschil tussen de menselijke en de goddelijke persoonlijkheid, de Persoonlijkheid van God, is echter dat de menselijke persoonlijkheid vergeleken kan worden; de Persoonlijkheid van God kent geen vergelijk. De menselijke persoonlijkheid kan vergeleken worden vanwege haar tegenpool; God heeft geen tegenpool, dus kan Zijn Persoonlijkheid niet worden vergeleken. God 'alles' noemen is hetzelfde als zeggen dat Hij een aantal objecten is, die allemaal ergens samen bestaan. Het woord 'alles' geeft niet de betekenis die het Godideaal kan verklaren; de juiste expressie voor God is het Enige Wezen.

Het Godideaal is zo groots dat de mens het nooit volledig kan begrijpen, daarom is de beste methode die wijze mensen hebben aangenomen het iedereen toestaan zijn eigen God te maken. Op deze manier vormt hij alleen maar de voorstelling waartoe hij in staat is. Hij maakt Hem tot Koning van de Hemelen en van de aarde; hij maakt Hem tot Rechter, groter dan alle rechters; hij maakt Hem Almachtig, Die alle macht heeft; Hij maakt Hem tot de Bezitter van alle gratie en glorie; hij maakt Hem tot de geliefde God, genadevol en mededogend; hij erkent in Hem de voorzienigheid, de steun, de bescherming; en in Hem erkent hij alle volmaaktheid. Dit ideaal wordt als een stapsteen naar de hogere kennis van God. Degene die niet genoeg voorstellingsvermogen heeft om een God te maken, en degene die niet openstaat voor het beeld van God dat de ander hem presenteert, blijft zonder een God, want hij vindt geen stapsteen om die kennis te bereiken waar zijn ziel naar verlangt maar die zijn twijfels ontkennen.

Veel mensen zouden zich afvragen of ze zichzelf niet zouden bedriegen als ze een God naar eigen voorstelling zouden maken, Iemand Die niet in de objectieve wereld wordt gezien. Het antwoord daarop is dat ons leven geheel en al op voorstellingsvermogen wordt gebaseerd en geconstrueerd, en als er één ding in deze objectieve wereld is wat standhoudt dan is dat het voorstellingsvermogen. Degene die niet in staat is tot of geen waarde hecht aan verbeelding, is verstoken van kunst en poëzie, van muziek, goede manieren en cultuur. Hij kan heel goed met een rots vergeleken worden, die nooit moeite doet om zich iets voor te stellen.

De mens is niet in staat om God anders dan als een persoon af te beelden - een persoon met alle beste kwaliteiten, de ideale persoon. Dit betekent niet dat alles wat lelijk en kwaad is niet tot het universum van God behoort, of, met andere woorden, zich niet in God Zelf bevindt. Het water van de oceaan is echter altijd zuiver ondanks alles wat er in kan worden gegooid. De Zuivere Ene consumeert alle onzuiverheden en verandert ze in zuiverheid. Kwaad en lelijkheid bestaan alleen maar in de beperkte voorstelling van de mens; in het grootse Wezen van God bestaan deze niet; daarom vergist degene die in zijn voorstellingsvermogen God tot de God van alle schoonheid, vrij van lelijkheid, maakt, zich niet; de God van alle beste kwaliteiten, vrij van alle kwaad, want door die voorstelling wordt hij elk moment van zijn leven steeds dichterbij dat Goddelijke Ideaal getrokken, dat zijn ziel aan het zoeken is. En wanneer hij eenmaal goddelijke Volmaaktheid heeft aangeraakt dan zal hij daarin de vervulling van zijn leven vinden.

**Translation by Alima Mooijman, [alima@sufimovement.us](mailto:alima@sufimovement.us)**

International Sufi Movement-USA-Midwest Region <http://www.sufimovement.us/>

International Sufi Movement-USA-Midwest Region Translation Team <http://www.sufimovement.us/workers.htm>

<http://sufimovementusdutchtranslations.blogspot.com/2011/08/de-eenheid-van-religieuze-idealen-11-8.html>

To read the original text please visit <http://www.hazrat-inayat-khan.org/php/views.php?h1=31&h2=11&h3=8>