



**Religious Gatheka Nr. 45,
The God-Ideal (4) by Hazrat Inayat Khan**

**Religieuze Gatheka Nr. 45,
Het God-Ideaal (4) door Hazrat Inayat Khan**

Religieuze Gatheka 45, Het Godideaal, deel 4

Heel vaak bevragen velen die bereid zijn het Godideaal te accepteren de persoonlijkheid van God. Sommigen zeggen: 'Als alles God is dan is God niet een persoon, want 'alles' is niet een persoon, 'alles' is wat er wordt uitgedrukt met het woord 'alles'.

Men kan hierop antwoorden, dat hoewel het zaadje niet de bloem toont die zich erin bevindt het zaadje toch zijn hoogtepunt vindt in een bloem en de bloem om die reden al in het zaadje heeft bestaan. En als men zou zeggen dat de bloem naar het beeld van het zaadje werd gemaakt dan zou dat niet verkeerd zijn want het enige beeld van het zaadje is de bloem. Als God geen persoonlijkheid heeft, hoe kunnen wij menselijke wezens, die van hem afstammen, vanuit Zijn Eigen Wezen, en die het goddelijke in de volmaaktheid van onze ziel tot uiting kunnen brengen, dan een persoonlijkheid hebben? Als de luchtbel water is dan is de zee zeker water. Hoe kan de luchtbel water zijn en de zee niet? Het enige verschil tussen de menselijke persoonlijkheid en de Goddelijke persoonlijkheid, de Persoonlijkheid van God is dat de menselijke persoonlijkheid vergeleken kan worden; de Persoonlijkheid van God kan niet vergeleken worden. De menselijke persoonlijkheid kan vergeleken worden vanwege haar tegenpool, God heeft geen tegenpool, dus kan Zijn Persoonlijkheid niet vergeleken worden. God alles noemen is hetzelfde als dat je zegt: een aantal voorwerpen die allemaal ergens samen bestaan. Het woord alles geeft niet de betekenis die het Godideaal kan verklaren; de juiste uitdrukking voor God is Het Enige Wezen.

Het Godideaal is zo enorm dat de mens dat nooit volledig kan bevatten. En daarom is de beste methode die de wijze mensen hebben gevolgd het iedereen toestaan om zijn eigen God te vormen. Hierdoor vormt hij slechts dat beeld waartoe hij in staat is. Hij maakt Hem tot de Koning van de hemelen en de aarde; hij maakt Hem tot Rechter, groter dan alle rechters; hij maakt Hem tot Almachtige, Die alle macht heeft; hij maakt Hem tot Bezitter van alle genade en heerlijkheid die er is; hij maakt Hem tot Geliefde God, genadevol en mededogend; hij erkent in Hem alle volmaaktheid. Dit ideaal wordt als een springplank naar de hogere kennis van God. De mens die geen verbeelding heeft om een God te vormen en degene die niet openstaat voor het beeld van God dat de andere mens hem presenteert blijft zonder een beeld, want hij vindt geen springplank om die kennis te bereiken waarnaar zijn ziel verlangt maar die zijn twijfels ontkennen.

Velen zouden zich afvragen of men zichzelf niet voor de gek houdt wanneer men een God op grond van zijn verbeeldingskracht vormt. Iemand die niet door de objectieve wereld wordt gezien. Het antwoord is dat we de kiemen van de verbeeldingskracht zijn, ons hele leven wordt gebaseerd en geconstrueerd op verbeeldingskracht en alles wat zich in de objectieve wereld bevindt, als dat bij elkaar gebracht zou worden – er is slechts een zaak duurzamer in het leven en dat is verbeeldingskracht. Degene die niet bij machte is, die geen waarde hecht aan verbeeldingskracht raakt verstoken van kunst en poëzie, van muziek, goede omgangsvormen en algemene ontwikkeling. Hij kan heel goed vergeleken worden met een rots die nooit moeite doet om zich ergens een beeld van te vormen.

De mens is niet in staat om zich God anders dan een persoon voor te stellen – een persoon met al de beste kwaliteiten, de ideale persoon. Dit betekent niet dat alles wat lelijk en boosaardig is niet tot het universum van God behoort of, met andere woorden, zich niet in God Zelf bevindt. Maar het water van de oceaan is altijd zuiver ondanks alle wezens die erin worden gegooid. De Zuivere Ene consumeert alle onzuiverheden en verandert die in zuiverheid. Kwaadaardigheid en lelijkheid zijn de beperkte opvatting van de mens, in het grootse Wezen van God hebben deze geen bestaan. Daarom vergist iemand zich niet die God in zijn verbeelding tot de God van alle schoonheid maakt, vrij van alle lelijkheid; de God van al de beste kwaliteiten, vrij van alle kwaadaardigheid. Want door die verbeelding wordt hij ieder moment van zijn leven steeds dichterbij dat Goddelijke Ideaal toe getrokken wat de zoektocht van de ziel is. En wanneer hij eenmaal goddelijke volmaaktheid heeft aangeraakt zal hij daarin de vervulling van zijn leven vinden.

Dagelijkse reflecties op de volgende punten in Religieuze Gatheka 45:

Punt Een: *Heel vaak bevragen velen die bereid zijn het Godideaal te accepteren de persoonlijkheid van God. Sommigen zeggen: 'Als alles God is dan is God niet een persoon, want 'alles' is niet een persoon, 'alles' is wat er wordt uitgedrukt met het woord 'alles'.*

Men kan hierop antwoorden, dat hoewel het zaadje niet de bloem toont die zich erin bevindt het zaadje toch zijn hoogtepunt vindt in een bloem en de bloem om die reden al in het zaadje heeft bestaan. En als men zou zeggen dat de bloem naar het beeld van het zaadje werd gemaakt dan zou dat niet verkeerd zijn want het enige beeld van het zaadje is de bloem.

Contemplatie: Herkennen wij onszelf als een 'zaadje van God'? "Tot in ons wordt weerspiegeld Uw Genade, Uw Heerlijkheid, Uw Wijsheid, Uw Vreugde en Uw Vrede". (Uit het Gebed Saum)

Punt Twee: *Het Godideaal is zo enorm dat de mens dat nooit volledig kan bevatten. En daarom is de beste methode die de wijze mensen hebben gevolgd het iedereen toestaan om zijn eigen God te vormen.*

Contemplatie: "Geef dat wij U herkennen mogen in al Uw heilige namen en vormen: als Rama, als Krishna, als Shiva, als Boeddha. Laat ons U kennen als Abraham, als Salomo, als Zarathoesthra, als Mozes, als Jezus, als Mohammed en in veel meer namen en vormen, bekend en onbekend aan de wereld". (Uit het Gebed Salat)

Punt Drie: *De Zuivere Ene consumeert alle onzuiverheden en verandert die in zuiverheid. Kwaadaardigheid en lelijkheid zijn de beperkte opvatting van de mens, in het grootse Wezen van God hebben deze geen bestaan.*

Contemplatie: Het kan voor ons een grote steun en geruststelling zijn om constant in gedachten te houden "De Zuivere Ene consumeert alle onzuiverheden en verandert die in zuiverheid". Misschien is het ook wijs om in ogeschouw te nemen dat er een verschil kan zijn tussen menselijke en goddelijke timing. In dit opzicht zijn zowel geduld als geloof goede metgezellen.

Translation by Alima Mooijman, alima@sufimovement.us

International Sufi Movement-USA-Midwest Region <http://www.sufimovement.us/>

International Sufi Movement-USA-Midwest Region Translation Team <http://www.sufimovement.us/workers.htm>
<http://hazratinayatkhandutch.blogspot.com/2011/11/45-het-god-ideaal-4.html>